

At få alle unge med er en stor og vigtig opgave:

/Gert Møller, Forstander for Korsør Produktions-Højskole



Kommunalvalget er overstået. Nu hvor valgplakaterne er forsvundet fra gadebilledet, stemmerne er talt op, og brikkerne er ved at falde på plads, vender vi tilbage til det daglige arbejde rundt omkring i kommunerne. Én arbejdsopgave ligger mig særligt på sinde!

Én arbejdsopgave er – set fra mit perspektiv – særlig vigtig i de kommende år. Den handler om de unge, der ikke går den lige vej fra folkeskolen til ungdomsuddannelse og arbejdsliv. Der er sat en ny – 100% - dagsorden for disse unge. 90% af dem skal, inden de bliver 25, have en ungdomsuddannelse. De resterende 10% skal gerne være i gang med et job.

Et samlet Folketing har med reformen af det forberedende område og 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' sat fokus på dé unge og skitseret en stor og vigtig opgave, hvor ikke mindst kommunerne og kommunalpolitikere vil komme til at spille en rolle.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Aftalen indeholder 3 hovedområder, der hver for sig bidrager til en helhedsorienteret løsning.

For det første altså 100%smålsætningen. En flot ambition om, at der er plads til og brug for alle unge. Men også en erkendelse af, at ikke alle unge passer ind i det nuværende undervisningssystem. For nogle vil et job og gerne et jobkvalificerende forløb være mere realistisk. I 2030 skal 90 % have en ungdomsuddannelse. Holdt op imod, at det i dag er 83%, der får det, er det en ambitiøs målsætning.

For det andet en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og sociale sektorerne, og rækkende helt fra folkeskolen og frem til indgangen til arbejdslivet.

Og endelig for det tredje en Forberedende Grunduddannelse, FGU. Et 2årigt forløb, der samler en række nuværende tilbud: Produktionsskolerne, VUC's avu-undervisning, ordblindeundervisningen, erhvervsgrunduddannelsen EGU og den kombinerede ungdomsuddannelse KUU, struktureret i 3 spor: et alment, et produktions- og et erhvervsspor.

Et nyt hus på det bestående fundament

Med FGU bygger vi et nyt hus med en fælles indgangsdør til alle de unge, der har brug for det, med muligheder for at bevæge sig på tværs af husets rum og med gode udgange og overgange til videre uddannelse. Med andre ord: Vi skaber en ny ramme med større sammenhæng, som gør det lettere for de unge at finde rundt, og hvor det bliver lettere at tilbyde dem en helhedsorienteret løsning på deres individuelle udfordringer.

Men huset skal stå på et solidt fundament. FGU skal bygges på de gode pædagogiske principper, der allerede eksisterer. Fælles for de 3 spor er, at læring i praksis vil stå centralt. Det betyder, at man – som i dag på produktionsskolen – skal have reel produktion på produktionsspor. Og det betyder, at man på alle 3 spor skal tænke dansk og matematik på en ny måde – med ud-

gangspunkt i praksis. Det er godt! Vi ved, at praksis virker! Ligesom nærheden til de unge. Det har politikerne været opmærksomme på: ca. 90 skoler rundt omkring i landet skal sørge for det. Super godt!

Men den allervigtigste del af fundamentet er de medarbejdere, der vil blive virksomhedsoverdraget til FGU. Rapporten fra Ekspertgruppen: Bedre veje til en ungdomsuddannelse ligger på flere måder til grund for den endelige aftale. I den påpegede vi at "der er mange ressourcer og rige pædagogiske, faglige og arbejdsmæssige traditioner, der kan bygges videre på." De stærke almenkompetencer fra VUC, og værkstedspædagogiske kompetencer fra produktionsskolerne, KUU's erfaringer med arbejds-, samarbejds- og erhvervs-lære og EGU's vigtige erfaringer med kontakten til erhvervslivet. De er et nødvendigt grundlag for implementeringen af FGU.

Påtag jer opgaven

Det er den vigtige opgave, der ligger foran jer lokalpolitikere. Og hvad kan egentlig være mere meningsfyldt for et byråd, end at sætte sig som mål at få alle unge med! At sørge for sammenhæng mellem folkeskole og de unges videre vej til uddannelse og job.

Men det kræver, at I rundt omkring i kommunerne ser på de lokale forhold og undersøger, hvordan I bedst kan sammensætte en FGU, der lever op til intentionerne. Og det kræver, at I – som det understreges i aftalen – involverer de institutioner, der lige om lidt bliver en del af FGU. Hvis ikke de er med fra starten, risikerer I at gå galt i byen.

Politiske budskaber og praktiske realiteter

Vær ambitiøse, når I går til opgaven. Den kan kun løses i fællesskab, så lad det ikke blive en kamp om personlige kæpheste.

I Folketinget kunne man enes om aftalen på tværs af partifarver. Man tog sig tid til at diskutere tingene ordentligt igennem og fandt frem til en fornuftig aftale. Det er min erfaring, at sådan et samarbejde også er muligt lokalt. Men det kræver en indsats. At man tænker sig om, at man tager hensyn til lokale forhold og til de aktører, der skal være medspillere.

Kunsten består i at forene det politiske budskab med de praktiske realiteter. Den øvelse er ikke altid lige let, men den er mulig! Og gør I – gør vi – det ordentligt, bliver det til gavn for de unge og for os alle sammen! Held og lykke med arbejdet!